

# DIASPORIC LITERATURE

30 JULY, 2010 | CREATED USING FIVEFILTERS.ORG

---

## Αυτόχειρες

Nov 11, 2009 11:54PM

Ξεμπλέκω  
με τα χέρια μου  
την καταχνιά από το πρόσωπό μου  
και γέμισε το σώμα μου αίμα  
από τις πηχτές ανάσες  
των πόλεων  
Πέφτω ανάσκελα στη γη  
κι ακούω το παράπονο τής  
μολυσμένης μήτρας της από  
τα χέρια των παιδιών της  
Κι όπως κοιτάζω τον ουρανό  
βλέπω καλικάτζαρους  
να τρυπάνε με αιχμηρά δόρατα  
το σώμα του κρεμασμένου ήλιου

Και πέρα κει στην Ανατολή  
ένα άλογο έσπασε με τις οπλές του  
τις σανίδες τού  
φλεγόμενου σταύλου και  
όρμησε στο λυκόφως.

**Σπόρος Β. Λαρσινός**

Τενεσί Η.Π.Α.



Copyright secured by Digiprove © 2009

### Related Posts:

- Ο Μετρητής του Χρόνου
- Ο Αρχιτέκτων
- Λαβύρινθος
- Ο Ξένος
- Μια βουτιά μες στο Αιγαίο

## Η Αφή της Γης μου

Nov 3, 2009 03:04AM

Ξύπνησα φοβισμένος τη νύχτα  
από μιά μαύρη ομπρέλα που ηταν  
καρφωμένη στο στήθος μου  
Είδα αμέσως ότι στον κορμό της ήταν σκαρφαλωμένα  
αστέρια που τους είπαν να φοβούνται  
τη βροχή

Είσαι η μικρή γη που θέλουν να σου ρουφήξουν  
την αφή, μου είπε το κορίτσι μου.  
Σηκώθηκα, ξεκρέμασα το λαδένιο φανάρι  
από την κολώνα των ονείρων μου  
Έβαλα την ανάπνοή μου για φυτίλι  
Ξετύλιξα την νύχτα από το κορμί μου  
και πήγα στο σκοτεινό μέρος  
του κήπου μου.

Εκεί που δεν το στραβώνουν οι προβολείς  
των τσιμέντων.

Έβαλα το φανάρι στη γη  
και έκατσα δίπλα του  
Και τότε σκύψαν σιγά σιγά τ' αστέρια  
και οι κορφές των δασών να ενώσουν  
το φως τους με την αφή μου

Καλημέρα αυγή !!!!

**Σπόρος Λαρσινός (Η.Π.Α.)**

### Related Posts:

- Υπέρτατη Θυσία
- MANA ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ
- Ελληνισμός και Θάλασσα
- Περί ουσιώδους γνώσης...
- Έρμα Βασιλείου: Μια ποιήτρια πέραν εκποίησης