

DIASPORIC LITERATURE

30 JULY, 2010 | CREATED USING FIVEFILTERS.ORG

Η Μοναξιά

Aug 22, 2009 09:03AM

Η μοναξιά μου έμεινε στο ράφι.
Δεν ευτύχησα να την παντρέψω.
Ούτε την αρραβώνιασα καν.
Συζούμε ακόμη.
Τη γηροκομώ.

Αξιοπρεπής,
όπως πάντα,
τα πολλά λόγια αντιπαθεί.
Στο στομάχι της κάθονται.

Μάταια χτυπά το τηλέφωνο.
Αυτή το κλάμα αναμασά.
Αν τ'άχει τετρακόσια;
Βάζω το χέρι μου στην φωτιά.

Related Posts:

- Το παράθυρο της ποίησης
- 3. Περί Σονέτου
- Δεκαπενταύγουστος
- Αναζητώντας τον Πατέρα...
- Η Επίσκεψη

Ο Δεσμός

Aug 12, 2009 12:00PM

Με ρωτούν οι φίλοι
γιατί δε βγαίνω συχνά.
Έκανα δεσμό με την ποίηση
τους απαντώ.
Κάνουμε παρέα,
Συζητάμε,
Πίνουμε πότε πότε
κανένα ποτηράκι.
Όχι.Όχι.
Δεν έγινα εραστής της.
Είναι σοβαρή γυναίκα,
τέχνης έργο άριστο,
από χέρια μάγισσας καμωμένη.

Από τότε που την γνώρισα,
δεν μπορεί κανείς να με πειράξει.
Ούτε κι ο θάνατος.

Related Posts:

- Ένας Ξαναγεννημένος Φοίνικας
- Το παράθυρο της ποίησης
- Ελληνισμός και Θάλασσα
- 3. Περί Σονέτου
- Η Ελπίδα, Οι Γλάροι.

Επικό

Aug 12, 2009 11:55AM

Στα κάστρα που δεν κυριεύονται
να λογαριάζεις και την ποίηση.
Είναι πύργος αψηλός
στα μπράτσα του
κουβαλά τον ουρανό
και τα χρόνια της αθανασίας.
Όσοι τα 'βαλαν μαζί της
το μετάνιωσαν πικρά
όσοι ονειρευτήκαν
να την κάνουν δική τους
είχαν την τύχη των μνηστήρων.
Πως την τραγουδούν στις επάλξεις
ένας της στίχος
όλη η αρματωσιά της γης
πίσω από κάθε λευτεριά
ένας της στίχος.

*Θεσσαλονίκη
Ανω Πόλη 2007*

Related Posts:

- Λυρικός Πυρετός
- Ο Αρχιτέκτων
- Χωριό μου
- Ελληνισμός και Θάλασσα
- Το παράθυρο της ποίησης